



Tostrup - Roum kirker






Søndag d. 10. januar
1. s.e. H3K

 **Højmesse i Roum kirke kl. 10.30**
 **Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 14.00**

 Sognepræst Robert Ryholt
 Organist Tove Bitsch Antonsen
 Kirkesanger Lotte Føns

Læsninger:

 Sl 8
 Kol 1,15-19
 Mark 10,13-16

Salmer:

♪ 411 Hyggelig, rolig...
♪ 100 Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle...
♪ 289 Nu bede vi den Helligånd...(Roum)
♪ 441 Alle mine kilder skal være hos dig...
♪ 318 Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige...

Ret til ændringer forbeholdes

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. *Mark 10,13-16*

Næste søndags gudstjenester:

17. Jan. 2. s.e. H3K
Tostrup 10.30
Roum 14.00

Kommende arrangementer:

Torsdag d. 14. januar kl. 19.30

i konfirmandstuen er der højskoleaften med forfatter og højskoleforstander

Erik Sommer



Denne aften venter os en stor oplevelse. Erik Sommer er kendt for sit engagement i musikken, både som korleder, sang- og salmeforfatter og højskoleaftener med foredrag, sange og fortællinger.

Torsdag d. 21. jan. kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste, mere herom i næste ugebrev.

Læs yderligere på www.tostrup-roum.dk

Danskerne finder Bibelen vigtig

Kilde: Bibelselskabet

En undersøgelse fra februar 2009 bestilt af Bibelselskabet tager temperaturen på danskeres holdning til Bibelen. Den giver en unik indsigt i, hvad danskerne mener om bøgernes bog og sammenligner med vore nordiske naboer.

Undersøgelsen fortæller bl.a., at 20 % af danskerne mener, at Bibelen har meget stor eller rimelig stor betydning. Det svarer til, at op imod en million danskere tillægger Bibelen stor betydning. "Det er meget glædeligt og et tegn på, at Bibelen er en del af mange danskeres bevidsthed, også selv om de ikke læser i den til daglig" siger generalsekretær for Bibelselskabet, Tine Lindhardt. Og fortsætter: "Bibelen er jo vores fælles gods, og specielt Bibelens betydning for vores kultur, etik og værdier kan ikke overvurderes. Men det er også blevet mere almindeligt at bringe Bibelen ind i andre sammenhænge, fx i eksistentielle diskussioner, men også i stand-up comedy og film."

Undersøgelsen viser også at selv om mange synes at Bibelen er vigtig, så betyder det ikke at de læser i den jævnligt. Faktisk er det kun 12 % der siger at de tit læser i Bibelen. Det ærgrer Tine Lindhardt. "Bibelen er en spændende bog og den er højaktuel. Man kan blive klogere på sig selv og på sit liv med andre ved at læse i Bibelen. Derfor synes jeg det er ærgerligt at der ikke er flere der jævnligt læser i den. Men med sine mere end 1000 sider er Bibelen en stor mundfuld at gå i gang med for de fleste. Derfor sørger Bibelselskabet også for at gøre Bibelen tilgængelig på mange forskellige måder. F.eks. på nettet, som mange tegneserie, på mobilen, i børnebibler, gennem foredrag og i en ny oversættelse".

Undersøgelsen sammenligner også holdningerne til Bibelen med vores nordiske naboer i Sverige og Norge. Her viser undersøgelsen blandt andet, at 18 % af københavnernes tillægger Bibelen meget stor eller rimelig stor betydning, og hele 8 % af hovedstadens borgere tillægger den meget stor betydning. Det sidste er mere end i både Norges og Sveriges største byer. "Det er lidt overraskende og rokker formentligt ved nogens fordomme" siger Tine Lindhardt. "Men mon ikke det skyldes, at der både i Danmark men specielt også i København er meget fokus på religionens betydning, hvilket får mange danskere til at søge efter deres identitet. Og der ved de fleste, som nævnt, at Bibelen spiller en rolle. Interessen for Bibelens fortællinger er stor, og det vil vi i Bibelselskabet arbejde videre med i de kommende år " slutter hun.

Analysen, der kortlægger skandinavernes holdninger til og brug af Bibelen, er bestilt af Bibelselskabet og gennemført i januar 2009 blandt 1000 svenskere, 1000 nordmænd og 1001 danskere.

Se yderligere: www.bibelselskabet.dk