



Tostrup - Roum kirker



Søndag d. 7. november Alle Helgen

- ✚ **Fromesse i Tostrup kirke kl. 9.00**
- ✚ **Højmesse i Roum kirke kl. 10.30**

- ✚ Kst. sognepræst Steen Sunesen, Århus
- ✚ Organist Tove Antonsen
- ✚ Kirkesanger Lotte Føns
- ✚ Roum kirkekor (Roum)

Læsninger:

- ✚ *Esajas 49,8-11*
- ✚ *Åb 21,1-7*
- ✚ *Matt 5,13-16*

Salmer:

- Roum kl. 10.30
- J 571 Den store hvide flok vi se...
 - J 574 For alle helgen, som i Krist tro...
 - J 267 Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam!...
- =====
- J Jeg ser dig, søde Lam, at stå...
 - J Ja, øgang mine øjne skal...

Tekst og melodier kan findes på

www.dendanskesalmebogonline.dk

Ret til ændringer forbeholdes

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mattæus:

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. *Matt 5,13-16.*

Næste søndags gudstjenester:

Søndag d.14. nov. 24. s.e. trinitatis
Tostrup 19.30 (Christensen)

Næste gudstjeneste på plejehjemmet Toftegården:

Onsdag d. 17. nov. kl. 14.30
v/ Sognepræst Ulrik Pilemand, Ulbjerg.

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. nov. 2010 i konfirmandstuen (Roum menighedsråd).

Kommende arrangementer:

Fredag d. 5. nov. kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste i Roum kirke med efterfølgende alkoholfri diskotek i Roum forsamlingshus.

Sognepræsten:

Sognepræst Robert Ryholt skulle til Afghanistan som feltpræst 3 uger i november måned. Dette er en forberedelse til et senere længere ophold som feltpræst i Afghanistan. Imidlertid er en anden feltpræst blevet forhindret p.g.a. sygdom i at gøre tjeneste i Afghanistan, hvorfor Robert Ryholt har indvilget i at påtage sig feltpræsteopgaven i en periode på 4 måneder. Robert Ryholt er rejst til Afghanistan i dag d. 4. nov. I hans sted passes sognepræstefunktionen af kst. sognepræst:

Steen Sunesen
Kalmargade 41, st. tv.
8200 Århus N
tlf. 30 31 97 62
E-mail: ssu@km.dk



Steen Sunesen har sendt os en lille biografi, som jeg synes alle bør have:

"Kære alle

Tilværelsen er fyldt med så mange planer af forskellig slags, men så kan der komme en op-ringning, der lige med én åbner op for nye muligheder.

Det skete i går, da jeg talte med kontorchef Bodil Abildgaard, Viborg Stift, der spurgte om jeg her og nu havde mulighed for at tiltræde en konstituering hos jer.

Det havde jeg tilfældigvis, så derfor en lille smule om mig selv:

Jeg er 48 år, født og opvokset i Vejle, blot tre minutters gang fra stadion, men kom altid galt af sted, når jeg selv søgte at spille bold. Til gengæld var der andre jævnaldrende på Nørremarken som John Sivebæk og Troels Rasmussen, der kunne det dér. Og en af mine kusiner fik OL-guld i håndbold.

I stedet fik jeg min gang i det lokale FDF og kan prale med at have vandret 75 km en herlig Kristi Himmelfartsdag med høj solskin i et par fodformede Jaco, og også have tilbagelagt strækningen fra Søndre Strømfjord til Sisimiut på gåben - med indlagte pauser undervejs forstås.

Da Post Danmark indførte stregkoder, sagde jeg farvel og tak til etaten efter 13 gode år som postbud, og blev ordineret til præst i Aarhus domkirke i 1996 af biskop Kjeld Holm.

Med hjemmebase tæt ved det røde vandtårn på Randersvej i Århus N har jeg siden vikarieret i små og store sogne fra grænsen til Mors, fra Ølgod til Odense. Jeg har fejret højmesseri i Jerusalem og helt ude i Hampen. Engang pådrog jeg mig blærebetændelse efter en begravelse på Hvilsom kirkegård, hvor det havde blæst lige lovlig voldsomt op under kjolen...

Jeg er far til tre drenge - Martin, Anders & Christian - alle i teenageårene. Smil.

Jeg har en gammel driftsikker Volvo og et Falckabonnement.

Jeg har papir på at have en "underfundig" humor og kan ikke være sur ret lang tid ad gangen.

Når jeg skal slappe af, sætter jeg mig op på min 16-gærede røde italienske cykel og læn- ges efter solskin, medvind og en bedre kondi- tion. Der var engang ...

Teologisk står jeg midt i dansk kirkeliv med barndomsrødder i FDF, KFUM & KFUK, søn- dagsskole, Indre Mission, Israelsmission."