



Tostrup - Roum kirker



Søndag seksagesima d. 27. februar 2011

- ✚ **Gudstjeneste i Roum kl. 9.00**
- ✚ **Højmesse i Tostrup kl. 10.30**

- ✚ Kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus
- ✚ Organist Tove B. Antonsen, Skørping
- ✚ Kirkesanger Lotte Føns, Fårup

Læsninger

- ✚ Es 55,6-11
- ✚ 1 Kor 1,18-21; 1 Kor 1,25
- ✚ Mark 4,1-20

Salmer

- ♪ 004 Giv mig, Gud, en salmetunge,
- ♪ 391 Dit ord, o Gud, som duggen kvæ-
ger (Tostrup)
- ♪ 576 O Jesus, troens dyre skat,
=====
- ♪ 312 Sandheds tolk og taler,
- ♪ 439 O du Guds Lam! (Tostrup)
- ♪ 152 O Herre Gud, din lære,

Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk

Dette hellige evangelium skriver evangeli- sten Markus:

JESUS GAV SIG igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: „Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede fold.“ Og han sagde: „Den, der har ører at høre med, skal høre!“

Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: „Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at

'de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.'“ Og han sagde til dem: „Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.“

Til hele verdens nytte

– appetitvækker til på søndag, Ordets søndag

SELVOM PRÆSTER ikke altid vil indrømme det, så er der et vigtigt og meget befriende potentiale i kristendommen: Vi kan ikke forstå, gennemskue eller forklare alt. Vi får aldrig alle ting til at gå op, men det gør heller ikke nødvendigvis så meget. Måske tværtimod. Vi kan ikke gennemskue Gud, så lidt som vi kan gennemskue selv de mennesker, vi kender tættest og elsker højest. Og det er ikke bare sådan, det er! Det er godt, det er sådan. Det ville være frygtelig ubehageligt og kedeligt, hvis vi virkelig var i stand til at gennemskue os selv, de andre eller Gud. Så den manglende gennemskuelighed skal ikke få os til at give op, men tværtimod give os modet og nysgerrigheden til at gå videre.

Gud er ødsel. I den lignelse, vi kan høre ved gudstjenesten på søndag, fortæller Jesus om en landmand, der sår korn med rund hånd. Han er så ødsel, at han sår korn selv der, hvor der med al sandsynlighed aldrig kan høstes noget. (Lignelsen handler ikke om landbrugsstøtte!) Gud er med andre ord ikke nogen fornuftig landmand,



Tostrup - Roum kirker



men eftersom han vil have, at det skal gro op af jorden, sår han overalt.

Vi kender noget til Gud gennem den verden, han har skabt og sat os til at leve i. Det er en verden, hvor vi får lov til at glæde os over Guds kraft og overstrømmende fylde af liv, når livet kommer til os oppefra og ned, med solen og regnen som menneskeligt livs forudsætning og opretholdelse. Men vi får også lov til at glæde os over livet, når det kommer til os nedefra og op, sådan som vi ser det i alt, hvad der gror og vokser op mellem os af vækster, afkom og børn. Nogle ser også Gud bag, under, i eller over alt dette liv. Det er der så andre, der ikke gør. Den forskel får vi heller ingen forklaring på, men den manglende gennemskuelighed skal ikke få os til at give op, men tværtimod give os lyst til at blive ved.

Per Melhof – dansk præst i Bruxelles
Kilde: www.folkekirken.dk

Arrangementer

Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19:30 i konfirmandstuen

SAT FRI FRA TYNGENDE IDEALER

Foredrag af Sebastian Kastrup Nielsen.

I sin tid som frivillig i Filippinerne levede og arbejdede Sebastian blandt nogle af verdens fattigste børn, hvis eneste dagsorden var at skaffe mad til at overleve.

Ofte blev sulten dog stillet ved at sniffe lim, som ikke blot stiller sulten, men også ødelægger hjernen. Til trods for denne miserable tilværelse mødte Sebastian børn, som udviste enorm taknemmelighed over for selv den mindste hjælp. De var ikke bundet af at tilpasse sig samfundets idealer og af store behov for at blive anerkendt.

De var sat fri. Spørgsmålet er så: Hvilken verden du helst vil leve i?

Kom og hør Sebastians bud på det spørgsmål og hør en gribende fortælling om gadens børn.

Kaffe og brød koster 25 kr.

NÆSTE UGES GUDSTJENESTE

Fastelavns Søndag v/Robert Ryholt

d. 6. marts

Højmesse i Roum kl. 10.30

Fastelavns gudstjeneste i Tostrup kl. 14.00

Efterfølgende tøndeslagning og kaffe i Tostrup forsamlingshus. Børn møder udklædte.

I samarbejde med Tostrup landsbyforening.

Kan du løse Orions lænker?

HAR DU VÆRET en tur ude for at kikke på stjerner i denne vinter? Det burde du gøre. (Inden foråret kommer og vi skal bukke os ned og plukke anemoner til mor). Find en fin kold stjerneklar aften borte fra civilisationens elektriske lys. Tag dig god tid. Glem alt om stress, at du skal skynde dig videre med noget andet. Tag dig god tid. Helt fra lille dreng har jeg været fascineret af astronomi. Og teologi. Astronomi og teologi er en spændende kombination.

Husker du Job? Han havde problemer – i den grad, med sig selv, med livet, med Gud. Det virkede så uretfærdigt, det hele. Han klagede sin nød. Højt. Og vennerne var elendige trøstere. På et tidspunkt fik han et af de klogeste svar fra Gud, fra Skaberen af Himmel og jord, der kan tænkes. Gud spørger Job:

„Har du nogen sinde beordret morgenen frem, anvist morgenrøden dens plads?

Har du været ved havets kilder, har du vandret på urdybets bund?

Kan du binde Syvstjernens bånd eller løse Orions lænker?
Lader du Venus gå op til rette tid, fører du Løven frem sammen med dens unger?
Kender du lovene for himlen, bestemmer du dens magt over jorden?
Kan du råbe op til skyerne, så vandmasser dækker dig?
Sender du lynene ud, så de farer af sted, siger de til dig: Her er vi?

Hvem har forsynet ibisfuglen med visdom, eller hvem har givet hanen indsigt?”

(fra Jobs bog kap 38,12ff i Gammel Testamente).



Tostrup – Roum kirker



Når vi studerer dyreverdenen, fugleverdenen, fiskeverdenen, insektverdenen, så opdager vi mønstre og systemer, der er så avancerede, at vi bare må undres. Ser vi ud i universet, ja, så ser vi også dér mønstre og systemer, der imponerer selv de lærdeste astrofysikere og astronomer. Galakser, stjernetåger, solsystemer i uendeligt antal. Og så går der små selvoptagede arrogante mennesker rundt på denne lille planet og tror at de kan alt og ved alt!

Det er befriende at have en kristen skabelsestro som udgangspunkt for denne astronomiske undren. Det er videnskabeligt stimulerende og forskningsmæssigt meningsfyldt at tro at kilderne kilde og livet liv og lysenes lys og glæderne glæde og kærlighedernes kærlighed er Gud – Faderen og Sønnen og Helligånden. Det er befriende at tro at alt er skabt ved Kristus og til Kristus. Det er tilmed miljøvenligt, dyrevenligt og menneskevenligt.

Så tag en tur ud og kig på stjerner i aften. Og lovsyng universets skønhedselskende og menneskekærlige, skabende og frelsende, mægtige og nådige Gud. Og tæl stjernerne. Hvis du kan!

SÅDAN SKRIVER MIN norske ven Terje Tønnesen i „Svak fornemmelse af vår – tekster om frelsens mysterium“ (2000).

Med denne hilsen, denne udfordring til at se opefter, ønsker jeg jer Guds fred og alt godt. Tak for den tid jeg fik mulighed for at fejre gudstjeneste hos jer og med jer. Det har jeg været glad for.

Steen Sunesen