



Tostrup - Roum kirker



Søndag d. 17. april, 5. s. i fasten
(Palmesøndag)

✚ **Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 9.00**
✚ **Højmesse i Roum kirke kl. 10.30**

✚ **Sognepræst Robert Ryholt**
✚ **Organist Tove Bitsch Antonsen**
✚ **Kirkesanger Lotte Føns**

Læsninger og salmer:

✚ Zak 9,9-10
✚ Fil 2,5-11
✚ Matt 21,1-9

♪ 176 Se, hvor nu Jesus træder...
♪ 57 Herre, fordi du...(Roum)
♪ 260 Din Himmel-krone ser vi stråle...
=====

♪ 190 Her ser jeg da...
♪ 175 Jesus, livets rige kilde,...

Salmerne kan med melodier findes på
www.dendanskesalmebogonline.dk

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« *Matt 21,1-9*

Arrangementer:

Langfredag d. 22. april

”De 7 korsord”

Langfredag afholdes musikgudstjeneste i Tostrup kirke kl. 19.30. Kirkeuglerne gennemgår det dramatiske forløb gennem læsning af tekster fra Jesu lidelseshistorie ledsaget af sang og musik fra kor, solister og rytmiske musikere.

NÆSTE UGES GUDSTJENESTER

Skærtorsdag d. torsdag d. 21. april

Roum kl. 9.00
Tostrup kl. 10.30

Langfredag d. 22. april

Roum 10.30
Tostrup 19.30, De 7 korsord, musikgudstjeneste

Påskedag d. 24. april

Roum kl. 10.30 (Kirkeuglerne medvirker)
Tostrup kl. 14.00

2. påskedag d. 25. april

Tostrup 9.00
Roum 10.30
v. sognepræst Robert Ryholt.

Påske



Påske er den vigtigste og ældste kristne fest. Her fejrer man, at Jesus står op fra de døde.

Påskens er et drama på liv og død, som udspiller sig over flere dage: Palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem og hyldes som en konge. Skærtorsdag spiser han sammen med sine disciple for sidste gang og indstifter nadveren. Langfredag bliver han korsfæstet på Golgata og dør. Påskedag står han op fra de døde og 2. påskedag fortælles det bl.a., hvordan han møder to disciple på vej til landsbyen Emmaus og vender op og ned på de-



Tostrup - Roum kirker



res liv, så de ender med at vende om.

Påske i Det Gamle Testamente

Påske kommer fra det hebraiske ord pesach, som betyder at gå forbi. Derfor hedder den jødiske påske på engelsk også passover.

I Det Gamle Testamente er påsken en fest, som fejres hvert år, til minde om dengang israelitterne blev udfriet af Egypten. I 2. Mosebog kap. 5 fortælles det, at den egyptiske Farao ikke ville lade israelitterne forlade Egypten. Derfor sendte Gud ti plager over det egyptiske folk. Den tiende plage betød, at Gud sendte en dødsengel igennem Egyptens gader, som dræbte alle førstefødte drenge.

Israelitterne var dog gennem Moses blevet advaret i forvejen af Gud og havde slagtet et lam, hvis blod de smurte på dørstolpen til deres huse. De huse, der havde blod på dørene, gik Herrens engel forbi – deraf pesach: at døden gik husene forbi. Farao gav sig, og Moses samlede israelitterne og førte dem gennem Det Røde Hav og ørkenen, men det er en anden historie.

Derfor kan vi læse i Det Gamle Testamente, at den jødiske påske skal fejres for at mindes denne flugt, og at påskemåltidet derfor skal spises i hast og stående. Udover lammets spiser man usyrede brød - brød bagt uden gær - for at mindes, at forfædrene i Egypten ikke kunne nå at bage hævet brød. Derfor kaldes påsken også både i Det Gamle Testamente og i evangelierne for De usyrede brøds fest.

Påske i Det Nye Testamente

I Det Nye Testamente fejrer Jesus og hans disciple også påske som alle andre jøder – sin sidste påske fejrer han i Jerusalem. Han spiser påskelammets med sine disciple, bliver henrettet, men står op fra graven, og derfor bliver påsken også den vigtigste kristne højtid. Du kan få mere at vide om alt dette ved at læse om de enkelte påskedage.

Påsken findes altså både i en jødisk og i en kristen sammenhæng, og selvom de handler om forskellige ting og fejres på forskellige måder, kan ordet pesach – at gå forbi – også hjælpe os til at forstå, hvad den kristne påske betyder. Jesu blod på korset betyder nemlig, at døden går forbi vores dør - ligesom lammets blod betød, at dødsenglen gik forbi israelitternes.

Kilde: Bibelselskabet

Påskens Liturgiske farver er:

Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkens festfarve. Den benyttes ved højtiderne (jul og påske) samt ved særlige fester for Treenigheden og Kristus (herunder Mariæ Bebudelsesdag). Undtagen er dog:

Langfredag som er **Sort**, som er sorgens og dødens farve og bruges alene langfredag.