



Tostrup – Roum kirker



6. søndag i fasten – Palmesøndag d. 1. april 2012

Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 09.00 Højmesse i Roum kirke kl. 10.30

- ❖ Sognepræst Robert Ryholt
- ❖ Organist Tove B. Antonsen, Skørping
- ❖ Kirkesanger Lotte Føns, Fårup

Læsninger:

- † Zakarias 9,9-10
- † Filipperbrevet 2,5-11
- † Markus 14,3-9

Salmer:

- ♪ 176 Se, hvor nu Jesus træder
- ♪ 192 Hil dig, Frelser og Befrier (Roum)
- ♪ 260 Du satte dig selv i de nederstes sted
- ♪ =====
- ♪ 57 Herre, fordi du
- ♪ 440 O Guds Lam uskyldig (Roum)
- ♪ 667 Skulle jeg dog være bange?

Tekst og melodier kan findes her:

www.dendanskesalmebogonline.dk

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.«

Livs-spild – Om Guds ødselhed

”Fuld af ægte, meget kostbar nardus-olie” hældte den ukendte kvinde ud over vor Herres isse. Mums!

Hvis vi magter at se bort fra, hvor snasket og ulækkert, det er – altså vurderet efter vore sarte begreber! – kan vi begynde at forstå øjenvidnernes reaktion, deres forargelse over det nytteløse, ”frådende” spild. ”Hva’ sku’ det til for?!” ”Hvorfor den overdrevne, hysteriske gestus?!”

Ja, hvad havde kvinden gang i?

Vi kan blot tænke på, når vi hører om spild og ødsel luksus i vore dage, hvad enten det er i EU-regi, de hjemlige politikere, fagbevægelsen eller Folkekirken. Alt folket raser, formiddagsbladene gnægger – og ”de sidste dages hellige” vasker egne hænder og peger fingre ad *andre* folk.

For ”hvad med de fattige?!” Hvordan kan man overhovedet overveje et sådant spild, når der endnu findes fattige og ”værdigt trængende”? Og de forargede slår frontt syv kors for sig...

Og *det* skulle de måske lade være med! Korset er nemlig det dybeste og vældigste tegn på Guds egen personlige ødselhed. Hans *ekstravagance*, for nu at bruge et ord, der emmer af luksus og overdrevent spild.

Kvinden brænder en masse penge af på lidt olie, på kosmetik, og levner ikke noget til dagen efter. Men det er dog kun kosmetik. Guds Søn spilder sit liv. Først giver han afkald på, tømmer sig, for guddommelighed og bliver menneske, og som om det ikke var nok, lader Jesus sig 33 år gammel klynge op på et kors. Hvilket spild! Tænk på alt det gode, han kunne have sat i verden og opbygget, hvis han var ”blevet på arbejdsmarkedet” lidt længere. Tænk på alle de syge og lidende, han kunne have helbredt; tænk på alle de fattige, han kunne have bispist!

Men næ nej! Sådant skulle det ikke være! Jesus vidste bedre, påstår han. Og derfor lod han kvinden salve sig til den begravelse, der ventede lige om hjørnet. For det så han i hendes gestus: Uforbeholden kærlighed i modsætning til tilskuerforargelsen hos alle dem, der gerne talte *om* de fattige, men måske ikke talte så meget med dem, endsige delte deres kår!

Se næste side om påskens gudstjenester →



Tostrup - Roum kirker



TIL KALENDEREN

Påskens gudstjenester:

Skærtorsdag d. 5. april

Gudstjeneste i Roum kl. 09.00

Højmesse i Tostrup kl. 10.30

Langfredag d. 6. april

Gudstjeneste i Tostrup kl. 09.00

Højmesse i Roum kl. 10.30

Påskedag d. 8. april

NB! Ingen gudstjeneste i Roum

Højmesse i Tostrup kl. 10.30 m. "Kirkeuglerne"

2. Påskedag d. 9. april

Gudstjeneste i Tostrup kl. 09.00

Højmesse i Roum kl. 10.30

Alle tjenester v. Sognepræst Robert Ryholt

Nu på torsdag **d. 29. marts kl. 17.00** har vi

"Spaghetti-gudstjeneste"

- med tema om **"Det himmelske Jerusalem – eller: Hvor går vi hen, når vi dør?"**