



Tostrup - Roum kirker



Salmer og læsninger i "den stille uge"

Skærtorsdag d. 5. april 2012

Gudstjeneste i Roum kirke kl. 09.00

Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30

- ❖ Sognepræst Robert Ryholt
- ❖ Organist Tove B. Antonsen, Skørping
- ❖ Kirkesanger Lotte Føns, Fårup

Læsninger:

- † Salme 116
- † 1. Korintherbrev 11,23-26
- † Johannes 13,1-15

Salmer:

- ♪ 458 Zion, pris din saliggører
- ♪ 179 Herren god, som uden grænser
- ♪ 178 Han står på randen af sin grav (Tostrup)
- ♪ =====
- ♪ 606 Kommer, hvo vil visdom lære
- ♪ 440 O Guds Lam uskyldig (Tostrup)
- ♪ 471 O glædelig dag

Langfredag d. 6. april 2012

Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 09.00

Gudstjeneste i Roum kirke kl. 10.30

- ❖ Sognepræst Robert Ryholt
- ❖ Organist Tove B. Antonsen, Skørping
- ❖ Kirkesanger Lotte Føns, Fårup

Læsninger:

- † Vor Herres Jesu Kristi lidelseshistorie

Salmer:

- ♪ 193 O hoved, højt forhånet
- ♪ 191 Gak under Jesu kors at stå
- ♪ 495 Midt i livet er vi stedt
- ♪ =====
- ♪ 192 Hil dig, Frelser og Befrier
- ♪ Min Jesus, lad mit hjerte få

Tekst og melodier kan findes her:

www.dendanskesalmebogonline.dk

Gudstjenester på de to påskedage

Påskedag d. 8. april 2012

Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30

- ❖ Sognepræst Robert Ryholt
- ❖ Organist Tove B. Antonsen, Skørping
- ❖ Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
- ❖ "Kirkeuglerne"

Læsninger:

- † Salme 118,13-18
- † 1. Petersbrev 1,3-9
- † Matthæus 28,1-8

Salmer:

- ♪ 218 Krist stod op af døde
- ♪ 222 Opstanden er den Herre Krist
- ♪ 220 I dødens bånd vor frelser lå
- ♪ =====
- ♪ 224 Stat op, min sjæl i morgengry
- ♪ 439 O, du Guds Lam (NB!)
- ♪ 236 Påskeblomst! Hvad vil du her?

2. Påskedag d. 9. april 2012

Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 09.00

Højmesse i Roum kirke kl. 10.30

- ❖ Sognepræst Robert Ryholt
- ❖ Organist Tove B. Antonsen, Skørping
- ❖ Kirkesanger Lotte Føns, Fårup

Læsninger:

- † Salme 16,5-11
- † 1. Korintherbrev 15,12-20
- † Johannes 20,1-18

Salmer:

- ♪ 234 Som forårssolen morgenrød
- ♪ 233 Jesus lever, graven brast
- ♪ 218 Krist stod op af døde
- ♪ =====
- ♪ 241 Tag det sorte kors fra graven
- ♪ 439 O, du Guds Lam (Roum)
- ♪ 245 Opstandne Herre, du vil gå

Tekst og melodier kan findes her:

www.dendanskesalmebogonline.dk



Tostrup - Roum kirker



“Føj for satan!” – eller hvad mener du om Jesus?

Han byder os imod – eller som det hedder hos profeten Esajas om Herrens lidende tjener:

“Vi brød os ikke om synet”

og

“Vi regnede ham ikke for noget”

Nå nej. Jesus er jo god nok. En pæn, god mand; harmløs, uskadelig, kærlig, måske *lidt* kedelig.

Sådan har vi det måske med Jesus.

For:

Ligesom når vi kender filmen og ved, hvordan den slutter og hvem, der er helt og hvem skurk; så er det let nok. Let nok at regne ud.

Og når vi kender historien og ved, at Jesus er “den gode”, og vi ved Satan, Judas, ypperstepræsterne og resten af slængtet er “de onde”; ja, så er det også let nok: Vi ved, hvem vi skal holde med. Vi får placeret os på det rigtige hold.

Hvis man snyder, må det være let nok at score gevinsten i onsdagslotto. Nu er det imidlertid svært – tror jeg nok – at snyde i lotto.

Og omvendt let at snyde, når du kender filmen – eller historien om Jesus.

Så tør du være ærlig?! Tør du lade være med at snyde? Selvom du risikerer at finde dig selv på fandens side; risikerer at opdage din indre Judas?

Sagen er den, at de folk, som vi har vænnet os til at betragte som “de onde” – Judas, ypperstepræsterne o.s.v. – de folk ville jo det bedste for alle. De ville en bedre verden; de ville beskytte Israel mod ravende religiøs fanatisme og romersk vold – og Judas havde et stort hjerte for de fattige og nødlidende. Ja, selv Satan burde vi have sympati for:

I historien om Jesu fristelse ude i ørkenen ligger det tydeligvis virkelig Fanden på sinde at sørge for sine “medmennesker”. Først søger han at få Jesus til at afstå fra hans ekstreme faste og tage føde til sig (40 dage uden vand og brød er jo ikke sundt!), og dernæst tilbyder den gode Djævel at bistå Jesus med at få magt som Jesus har agt i

hele verden. Og ville det ikke være godt?! Tænk hvis det bedste menneske, der nogensinde har betrådt denne planet, fik magt til at gøre godt!! Jesus ville kunne udrydde sult, malaria, krig og alle andre onder, vi kan tænke på. Jesus kunne – med Fandens hjælp skabe den perfekte verden. Vi kunne alle ha’ fået et liv som i reklamerne.

Og Jesus sagde nej. Han ville ikke – selvom han var fristet.

“Så tror da Fanden”, at manden blir upopulær!

Han ville jo ikke det bedste for os, samfundet. Det ku’ vi jo selv se. Han såede splid og splittelse mellem folk og i familien, dyrkede åbenlyst idioti, udskejelser og umoralsk frås.

Og hvordan monstro vi nu om dage ville synes om en mand, der ikke ville sætte sine evner ind på at afhjælpe alverdens nød og elendighed – når nu han kunne? Han spildte sine rige evner og evnede samtidig ikke samarbejdets kunst. Han dyrkede heller ikke sit netværk, som han burde.

Jesus havde muligheden for at “gøre en forskel”, men ville ikke. Så ville vi ha’ forståelse for hans følsomme betænkeligheder? Næppe.

Sætter vi vores kendskab til historien om Jesus i parentes – om at han i virkeligheden er den gode – så tvivler jeg ikke på, at vi ville være med, da der blev råbt: “Korsfæst ham, korsfæst ham!” – eller indtage en af de andre ikke så flatterende roller i “stykket”.

Konklusion?

Så vi slog Jesus ihjel.

Og det var bedst sådan. Han ville ikke bidrage. Han splittede i stedet for at samle. Han havde fortjent det. Vi “regnede” ham ikke – som det hedder på jysk. Eller altså med Esajas: “Vi brød os ikke om synet.”

Og så burde vi ikke bruge mere tid på ham, men i stedet se fremad – og selv tage fat på at bedre denne verden. Arbejde nu, ikke mere snak!

Men så talte Gud:

Påskedag blev Jesus, denne afskyede og foragtede mand, oprejst fra de døde. Ganske enkelt.

Og hvad tror du så – om Jesus?