



Tostrup - Roum kirker



Helligtrekongertiden 2014

4. søndag efter Helligtrekonger
Gudstjeneste i Tostrup kirke 09.00
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30

- ✚ Sognepræst Robert Ryholt
- ✚ "Organist" Lotte Føns
- ✚ Kirkesanger ...

Læsninger:

- ✚ *Esajas 40,26-31*
- ✚ *Romerbrevet 4,18-25*
- ✚ *Matthæus-evangeliet 14,22-33*

Salmer:

- ♪ 12 Min sjæl, du Herren love...
- ♪ 23 Hvor Gud mig fører, går jeg glad...
- ♪ 18 Som fisk i hav og fugl... (Tostrup)
- =====
- ♪ 36 Befal du dine veje...
- ♪ 31 Til himlene række...

Søndagens evangelium fra Matthæus:

Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er et spøgelse,« og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!« Men Peter sagde til ham: »Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.« Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!« Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?« Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: »Sandelig, du er Guds søn.« Matt 14,22-33

Vandgang – For øvede og begyndere

I midten af '80erne arbejdede jeg en tid på en bananplantage ved Genesareth sø. Jeg kan huske, jeg grinede ved tanken om, at der – et eller andet sted – havde Jesus gået på vandet. Eller havde han? Måske. Jeg grinede, for jeg var ligeglad. Jeg troede ikke på hverken Gud med stort, gud med lille, Jesus, Buddha, Allah, Thor eller Odin. Nå ja, det skulle snart ændre sig: Guds veje er uransagelige, som man siger. De ord betyder vel, at vi ikke helt forstår, hvordan vi er kommet fra A til B. Nogle gange mener jeg nu, at jeg kan se en rød tråd à la "Livet leves forlæns, men forstås baglæns", som Søren Kierkegaard sagde (NB! Husk vores sogneaften om vores verdensberømte filosof og kirke-revser tirsdag d. 11. februar kl. 19.30!).

Søren K. talte også om at springe ud på de "Halvfjerdsindstyve Tusinde Favne vand" – om det spring i tillid som troen er – og det ser vi i evangeliet: Peter springer på Jesu ord. Uden forbehold. Lidt som at glide i en banan-skræl – bare med vilje.

Før i tiden var jeg vinterbader. Så stod jeg ude ved havet; trak vejret dybt, fik god kontrol med mit åndedræt, holdt mine skuldre nede, og så gik jeg ellers ud i vandet. Jeg har en stump video fra Samsø omkring nytår 1997/1998. Jeg står og ser ind i kameraet, mens jeg øver mine dybe åndedrag. Jeg fortæller, hvordan man skal gøre for at kunne gå ud i vandet med "urokket", roligt åndedræt. Så vender jeg mig om og glider på isen, så jeg meget brat suser ned i vandet – og ja, det synes på filmen nærmest, som om jeg går på vandet. Så hurtigt var jeg oppe igen.

Åh ja, du lidettroende!

Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på vores hjemmeside: www.tostrup-roum.dk